

RENBETESKOMMISSIONENS AF 1913 HANDLINGAR

**XIV**

**Protokoll**

Sommarundersökningar 1915 inom norra  
afdelningens område

**Protokoll fördt på Gibostad den 30 september 1915.**

**§ 1.**

Sektionen besökte under dagen Bukskind-gårdarna och Bukskindholmen för att undersöka flyttningsförhållandena där. Upplysningar inhämtades därvid af gaardbruker Anders Bull på Bukskind.

**§ 2.**

Anders Bull meddelade, att det första han minnes om renflyttingen öfver Gisundet är, att fastboende lappar på Senjen i B:s ungdom brukade vår och höst låta sina renar simma öfver vid Lökhelle. Dessa lappar hade renarna om vintern i Sverige.

Den förste, som B. vet, har låtit sina renar simma öfver vid Bukskind var svenske flyttlappen Guttorm Jonsson Omma. Han hade ej fått tillstånd af myndigheterna att flytta till Senjen, men förde i smyg renarna öfver sundet i närheten af Kaarvik. Detta skedde endast en gång, ty sedan stannade Omma kvar på Senjen sommar och vinter under en följd år. Han lär därefter under tidernas lopp hafva flyttat till Bjarkö, Hindö och Andö. Omma är nu död sedan 20 år tillbaka. Någon öfverflytning vid Bukskind ägde ej sedan rum förrän för 30 år sedan, då de svenska lappbyar, som nu flytta till Senjen, började flytta här förbi. De hafva sedan regelbundet flyttat denna väg hvarje vår och höst, om våren alltid från Bukskindholmen öfver till någon punkt på Senjen-sidan och om

hösten från Varnæset, vanligen öfver till Bulls gård, men äfven stundom till någon af granngårdarna. Under de senaste åren, efter att det genom lagmandsretsdom blifvit klargjort, att lapparna ej hade häfd på någon flyttningväg här, enär det ej kunnat påvisas, att flyttningen pågått här under två mansåldrar, har höstflyttningvägen varierat beroende på, med hvilken gårdsägare öfverenskommelse kunnat träffas af lapparna.

B. anser, att höstflyttningen lämpligast skulle kunna gå öfver Johan Bukskinds ägor, där land stigningen är bekväm och vägen kortast till fjälls. Hvarje år komma enstaka och små flockar af renar simmande före och efter flyttningen. Senast i går simmade 5 renar öfver sundet och landstego på Hagerup Lindgaards mark, där flyttningen försiggick förra hösten.

B. uppgaf vidare, att lappefoged Myre träffat öfverenskommelse med gaardbruken Hans Strömmesen om flyttning genom hans skog i Durmaalsskaret, hvarefter en flyttningsgata upphuggits genom skogen. Denna användes vid vårflyttningen.

Efter att hafva besett terrängförhållandena kom sektionen till den uppfattningen, att några svårigheter vid vårflyttningen ännu så länge icke torde förekomma annat än sådana, som bero af ström- och vindförhållanden. Hvad höstflyttningen vidkommer, torde de omtalade svårigheterna kunna undanrödjas, om flyttningväg anordnas antingen öfver Johan Olsens egendom, hvilket möjligen vore det lämpligaste, eller längs "fjären" fram till Bukskindholmen och vidare längs vårflyttningvägen. Vid det första alternativet måste en 20 m bred flyttningsgata genom inmarken ingärdas, helst längs den lilla bäcken, där marken är minst värdefull. Ledgården böra stänga inmarken mot "fjären". Ofvanför inmarksgärdet behöfvas inga föranstaltningar, ty här är skogen gles och fästigar leda upp i fjället. Vid det andra alternativet måste alla egendomarna vara effektivt ingärdade mot "fjären". Egendomarna äro redan nu alla ingärdade utom en, men gärdena äro i allmänhet icke effektiva och. ej heller af lämpligt material, då

de flesta äro af taggig stängseltråd. Tvänne stenbryggor i ”fjären” äro dock svåra att komma förbi, under floftid omöjliga, utan att ett stycke inmark på hvardera stället lägges utanför det ofvan omtalade gärdet.

Uppläst och godkändt den 1 oktober 1915.

Justeradt i Tromsö den 8 oktober 1915.

P. Lorenz Smith.

Eric von Sydow.